

Honderd Keer - Suzan & Freek

Gatentekst

Ik kan er niks aan doen, het gebeurt gewoon
Ik hou het niet ik ben machteloos
Ik heb al honderd keer gedacht
Ik bel je vanavond (vanavond)
Ik ga je zeggen dat ik nog aan je denk
Honderd keer
Maar ik bel je vanavond (vanavond, vanavond)

Gisteravond was je hier
Hoe had je niet in de gaten
Dat ik met je wou
En ik eigenlijk wat anders voel
Dat ik bij je wil blijven
Maar dan met de dicht

Ik zie die grijns op je
Zoals je hier zo bij me ligt
Weet ik allang dat je dat laatste nog mist
En als anders naar je kijkt
Dan denk ik: zij hoort toch bij mij
Ik weet het allang, maar misschien wordt het tijd

Ik heb al keer gedacht
Ik bel je vanavond (vanavond)
Ik ga je zeggen dat ik nog aan je denk
Honderd keer gewacht
Maar dit is de

REZULTO

En ga vertellen dat je anders bent
Ik weet ik doe cool
En vergeet hoe het moet
Ik weet wat ik
Weet niet wat ik doe
Al honderd keer gewacht
Maar ik bel je vanavond (vanavond, vanavond)

Wat zeg ik als je opneem dan
Lijk wel gek dat ik ben
Weet dat het veranderd is
Mijn stem is aan het trillen
Ik weet dat wij dit
Of zijn we te verschillend, jij en ik

En als iemand naar je kijkt
Dan denk ik: zij hoort toch bij mij
Ik weet het allang, maar misschien wordt het

Ik heb al honderd keer gedacht
Ik bel je vanavond (vanavond)
Ik ga je zeggen dat ik nog aan je
Honderd keer gewacht
Maar dit is de
En ga vertellen dat je anders bent
Ik weet ik doe cool
En hoe het moet
Ik weet wat ik voel
Weet niet wat ik doe
Al honderd keer gewacht
Maar ik bel je vanavond (vanavond)

REZULTO

Ik bel je

'K Heb aan je gedacht

Wat doe je vanavond (vanavond)

Dit wordt onze nacht

Ik heb al honderd keer gedacht

Ik bel je vanavond (avond)

Ik ga je zeggen dat ik nog aan je denk

Honderd keer gewacht

Maar dit is de avond (de avond)

En ga dat je anders bent

Ik weet ik doe cool

En vergeet hoe het moet

Ik weet wat ik voel

Weet niet wat ik doe

Al honderd keer gewacht

Maar ik bel je vanavond (vanavond)

Ik je vanavond